



## ΙΜΒΡΟΣ - ΤΕΝΕΔΟΣ

### ΣΤΑ «ΧΑΜΕΝΑ» ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ

Ένα μοναδικό πρόγραμμα στα δύο «γνωστά-άγνωστα» νησιά του βορείου Αιγαίου που όλοι μας γνωρίζουμε από την Ιστορία. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την Ίμβρο, το νησί που γεννήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, να επισκεφθούμε την κοσμοπολίτικη Τένεδο, το νησί που αποτελούσε το μήλον της έριδος από την αρχαιότητα έως και σήμερα, το γραφικό Τσανάκαλε και την ιστορική Τροία. Ένα ταξίδι γεμάτο ιστορία, αναμνήσεις, διαφορετικό από τα υπόλοιπα! Κλείστε τώρα θέση!

#### 1<sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΙΜΒΡΟΣ

Αναχώρηση από τα γραφεία της εταιρίας μας νωρίς το πρωί. Διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των αφορολόγητων ειδών, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο βγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις, και μέσω Κεσσάνης θα φτάσουμε στα Δαρδανέλλια, πατρίδα της Σοφίας Βέμπο με πλούσια πολεμική και όχι μόνο ιστορία και κατευθυνόμαστε για το λιμάνι του Kabatepe. Επιβίβαση στο ferry boat και άφιξη στο νησί της Ίμβρου μετά από 90 λεπτά. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας και θα έχουμε μια μικρή βόλτα στην Παναγιά, τη χώρα της Ίμβρου, όπου προτείνουμε φαγητό και ποτό στα διάφορα στενά της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

#### 2<sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ: ΙΜΒΡΟΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Θα πάρουμε το πρωινό μας και θα ξεκινήσουμε για να ανακαλύψουμε την Ίμβρο (Gökçeada, που σημαίνει Ουράνιο Νησί). Το ένα από τα δύο νησιά του Αιγαίου που ανήκουν στους Τούρκους και το οποίο κατοικείται από τα βάθη των αιώνων. Σε αυτή τη νευραλγικής σημασίας γωνιά του Αιγαίου ανάμεσα στην Τένεδο και την Ίμβρο, αναφέρει η μυθολογία πως είχε τους στάβλους των αλόγων του ο Ποσειδώνας. Αλλά και η Θέτιδα, η μητέρα του ηρωικού Αχιλλέα, είχε τα παλάτια της στον βυθό, ανάμεσα στην Ίμβρο και τη Σαμοθράκη. Το νησί καλύπτεται από χαμηλά βουνά και μικρές κοιλάδες με άφθονα τρεχούμενα νερά, λιτούς οικισμούς με διάσπαρτους βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, φούρνους κλπ., ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μιας αυτοσυντηρούμενης οικιακής οικονομίας,



χωρίς να προκαλούν τους αλληπάλληλους κατά τη μακραιώνη ιστορία της κατακτητές. Τα σπίτια, κατασκευασμένα από πέτρα, λάσπη, ξύλο και κεραμίδι, έχουν αξιοποιήσει σοφά τη γεωμορφολογία του εδάφους, αναδεικνύοντας λειτουργικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι λιθόστρωτοι δρόμοι (καλντερίμια) οδηγούν στα παραδοσιακά σημεία αναφοράς και κέντρα επικοινωνίας, όπως η εκκλησία, το σχολείο, οι απλές βρύσες, οι βρύσες-πλυσταριά με τις πέτρινες γούρνες και το τζάκι για το ζέσταμα του νερού, η πλατεία με τα καφενεία και τα μαγαζιά. Θα δούμε όλα τα ελληνικά χωριά που σήμερα φιλοξενούν ελάχιστους από τους εναπομείναντες Έλληνες. Το Κάστρο, την Παναγία, το Γλυκύ (Bademli), τους Αγίους Θεοδώρους (Zeytinli köyü) που είναι το χωριό του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θα μας μαγέψουν με την ομορφιά τους, τα Αγγίδια (Tereköy) και τέλος το Σχοινούδι (Dereköy) που κάποτε ήταν το μεγαλύτερο χωριό της Τουρκίας. Βρίσκεται στο κέντρο της δυτικής πλευράς του νησιού. Ο οικισμός είναι σήμερα σχεδόν άδειος, λόγω της μετανάστευσης των Ελλήνων κατοίκων του στο εξωτερικό. Γεμίζει όμως για το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου. Θα επισκεφτούμε εφόσον είναι εφικτό, το σύλλογο Σχοινουδίου Ίμβρου (Αλληλεγγύης & Αλληλοβοήθειας) και θα συνομιλήσουμε με τους εναπομείναντες Έλληνες του χωριού. Θα έχουμε τον υπόλοιπο χρόνο στη διάθεσή μας για βόλτα και προσωπική εξερεύνηση της περιοχής. Διανυκτέρευση.

### 3<sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ: ΙΜΒΡΟΣ - ΤΕΝΕΔΟΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ

Πρωινό και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει μια υπέροχη εκδρομή στην κοσμοπολίτικη Τένεδο. Με το πλοίο θα προσεγγίσουμε το 2ο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου που ανήκει στους Τούρκους και που χωρίζεται από τις ακτές της Τουρκίας με ένα στενό ανοίγματος 3 ναυτικών μιλίων. Η σημαντική θέση που κατέχει οφείλεται αναμφίβολα στην σπουδαία στρατηγικής σημασίας θέση της, ανάμεσα στη Λήμνο και τα Μικρασιατικά παράλια, απέναντι από τα στενά των Δαρδανελίων, γι' αυτό και αποτελούσε το μήλον της έριδος από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Έτσι, γίνεται μάρτυρας διαφόρων ιστορικών γεγονότων από την αρχαιότητα μέχρι τα τελευταία χρόνια. Το 1912 απελευθερώθηκε από τους Έλληνες, αλλά μετά τη Μικρασιατική καταστροφή προσαρτήθηκε μαζί με την Ίμβρο στην Τουρκία. Μπορεί τώρα πια να ζουν ελάχιστοι Έλληνες και τα παλιά ελληνικά αρχοντικά να κατοικούνται από Τούρκους, η παλιά όμως ελληνική συνοικία εξακολουθεί να αποτελεί το στολίδι του νησιού και τον κυριότερο πόλο έλξης των επισκεπτών. Ολόκληρη η ενδοχώρα του εύφορου νησιού μοιάζει με έναν τεράστιο αμπελώνα που εδώ και πολλούς αιώνες παράγει εξαιρετικά σταφύλια και εξαιρετικής ποιότητας κρασί. Πολλοί ξένοι περιηγητές και οινογνώστες το έχουν υμνήσει. Το λιμάνι και η χώρα με το κάστρο και τις δύο γειτονιές, ελληνική και τουρκική, είναι ο μοναδικός οικισμός του νησιού. Αργά το απόγευμα επιστροφή με το πλοίο στο Τσανάκαλε και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

### 4<sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΑΙΒΑΛΙ

Πρόγευμα και σήμερα σας προτείνουμε μια εκδρομή στο γοητευτικό Αίβαλι, το οποίο μας ανακαλεί μνήμες του νεότερου Ελληνισμού. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη βλέποντας παλιά ελληνικά σπίτια, ανάμεσα σε αυτά, η εκκλησία της Κάτω Παναγίας, σήμερα τέμενος, η Πάνω Παναγία, ερειπωμένη, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σήμερα τέμενος. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, φαγητό, απολαμβάνουμε έναν καφέ στο στέκι του Μπαλή. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε βόλτα στην όμορφη παραθαλάσσια πόλη και σας προτείνουμε να βγάλετε φωτογραφία με έναν εντυπωσιακό Δούρειο Ίππο που δεσπόζει στην παραλία και είναι απόκτημα της ταινίας «Τροία» με τον Brad Pitt.

### 5<sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΤΡΟΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μετά το πρόγευμά μας, αποχαιρετάμε το ξενοδοχείο μας και θα επισκεφθούμε την Ομηρική Τροία. Αναπόσπαστο κομμάτι της περιοχής η αρχαία πόλη με τον αρχαιολογικό χώρο. Η Τροία αποτελεί τη μυθική πόλη που έγιναν οι μάχες του Τρωικού πολέμου, όπως περιγράφονται στην Ιλιάδα. Στα τέλη του 1800 ο Ερρίκος Σλήμαν ανακάλυψε τη χαμένη πόλη, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες είναι πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών από όλο τον κόσμο. Θα περιηγηθούμε στο αρχαιολογικό μουσείο και τελειώνοντας ξεκινάμε για το δρόμο της επιστροφής. Περνάμε από την ασιατική στην ευρωπαϊκή πλευρά των Δαρδανελίων και μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, διασχίζουμε την Εγνατία οδό και φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη γεμάτοι με αλησμόνητες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ημερομηνίες: 23/04-27/04 & 30/04-04/05 | 5 ημέρες

Ξενοδοχείο Τοποθεσία	Διατροφή	Τιμή σε δίκλινο	Τιμή παιδιού έως 12 ετών	Επιβάρυνση μονοκλίνου
Kale Palace 3* Ίμβρος	Πρωινό καθημερινά & 2 δείπνα	345€	209€	175€
Oytun Park 4* Τσανάκαλε				

Δυνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη με κόστος 10€ ανά άτομο ανά διαδρομή

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**Περιλαμβάνονται:** Τέσσερις διανυκτερεύσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα | Μεταφορές - Περιηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής | Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Ίμβρο και Τένεδο | Πρωινό καθημερινά & 2 Δείπνα συνολικά | Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου | Ταξιδιωτική Ασφάλιση

**Δεν περιλαμβάνονται:** Είσοδοι σε μουσεία & θεάματα και οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο | Οι δημοτικοί φόροι διαμονής. Κόστος προαιρετικής εκδρομής στο Αίβαλι: 15€ ενήλικας / 10€ παιδί.